

JVC



FLITSEN

Enmalige heruitgave
van het clubblad van
voetbalvereniging
JVC Cuijk



AL **90** JAAR DE CLUB VAN CUIJK

Deze eenmalige heruitgave van het clubblad JVC Flitsen is een initiatief van de jubileumwerkgroep van JVC Cuijk.

Wil je reageren op de inhoud, stuur een mail naar info@jvccuijk.nl

VOORWOORD

Huh... een JVC Flits?

'Trainer, hoe laten moeten we zaterdag vertrekken?'
'Ik weet het niet precies, jongen. Kijk maar in de Flits'

Hoe vaak zal die laatste zin zijn uitgesproken? *'Kijk maar in de Flits'*. Ontelbare keren waarschijnlijk. Van internet hadden de meesten nog niet gehoord, laat staan dat JVC Cuijk al een eigen website had. Sociale media bestonden nog niet. Wilde je weten hoe laat je in het weekeinde erna moest voetballen, dan was je aangewezen op het clubblad JVC Flitsen, al snel *'de Flits'* genoemd.

Elke donderdag viel *'De Flits'* op de deurmat van alle JVC-huishoudens. Het gestencilde en later geprinte clubblad gaf niet alleen informatie over wie waar moest voetballen en hoe laat de busjes (jawel, elk team ging met een busje van toen nog taxibedrijf Van den Elshout naar de uitwedstrijden...) klaar stonden voor vertrek, het bood ook ruimte voor wedstrijdverslagen, voor mededelingen van het bestuur en voor goed gelezen rubrieken als *De Punters* en *Raad je Dol*. Daarover verderop meer.

'De Flits' bood bovendien een platform aan meningen. Aan opinies over wat goed en vooral niet goed ging binnen JVC Cuijk. Aan wekelijkse columns, die soms de wenkbrauwen deden fronsen. Het zorgde soms voor onrust, soms voor een gevoel van trots, maar altijd voor levendigheid binnen onze vereniging. Dit jaar bestaat JVC Cuijk negentig jaar. Speciaal voor deze gelegenheid maken we nog eenmaal *'De Flits'*. Met een terugblik op wat ooit was. En met een vooruitblik op wat komen gaat. Getypt en zonder al te veel opsmuk. Zoals vroeger.

'Een eigen clubblad schept een band'

"Het is een teken van fut en jong enthousiasme dat ze met een eigen blad durven uitkomen. Dat zie ik graag. Ik haast me dan ook om jullie de verzekering te geven, dat ik dit initiatief van harte toejuich en dat ik het graag wil blijven steunen. Want een eigen blaadje schept een band; een band, die nu eenmaal nodig is om een goede geest in de club te houden."

Kapelaan Hoedevangers, geestelijk adviseur van JVC Cuijk, prees in oktober 1957 het initiatief van de jeugdcommissie, en in het bijzonder van Louis Thijssen, om een maandelijks clubblad uit te brengen. Het was niet de eerste poging om een clubblad te maken. Al in 1948 verscheen de J*V*C*-KLOK, een eveneens maandelijks uitgave van vier pagina's. Dat blad houdt in 1955 op te bestaan. Twee jaar later ziet JVC Jeugdflitsen het levenslicht. In eerste instantie vooral bedoeld voor de jeugdleden van JVC. Pas in 1964 verdwijnt de toevoeging 'jeugd' uit de titel 'JVC Jeugdflitsen'. Een jaar later wordt besloten om 'De Flits' wekelijks te verspreiden. Dat is ruim meer dan veertig jaar zo gebleven.

Levendig

'De Flits' is door de jaren heen een levendig medium geweest. Met uiteraard wedstrijdverslagen, maar ook met vaste columnisten en rubrieken. Zo schreef Jos Janssen onder de kop 'Het wel en wee van JVC' lange tijd boeiende en soms ook scherpe beschouwingen over de wedstrijden van het eerste elftal en gaven Pinda (meer dan 300 verslagen!) en Routini wekelijks inzicht in de zielenroerselen van hun teamgenoten. De Jambekken namen interviews af. Ondernemers werden via 'Eregalerij van de sponsors' in de schijnwerper gezet. De Kreet en de Pen werden jarenlang doorgegeven aan steeds weer andere leden van JVC Cuijk. Hennie van Bracht schreef als Unne Echte Kuukse een veelgelezen column. Enzovoorts, enzovoorts.

Zo is 'De Flits' meer dan 50 jaar precies dat geweest wat de initiatiefnemers zich ervan hadden voorgesteld: 'een contactblad met het doel om de onderlinge band te versterken'.

'Knoerten die het houtwerk rammelen'

Wie in deze tijd kampioen wordt mag rekenen op een mooie toespraak van een van de leden van het bestuur. Met vaak lovende woorden voor de inzet, de spelvreugde en de geleverde prestaties. Erevoorzitter Ben Roosenboom had zijn eigen manier om jeugdige kampioenen te feliciteren. Niks geen 'juwelen van goals' of 'knoerten die het houtwerk rammelen', maar 'dankbaar zijn voor de kans die JVC jou geboden heeft om jezelf te vormen'.

Proficiat, JVC-d!

De eerste competitie, waaraan we met pupillen deelnemen, levert zowaar al meteen een Cuyks kampioenschap op! JVC d veroverde eervol de titel en daarmee wil ik de jongens van harte feliciteren.

Ik heb herhaaldelijk betoogd, dat we als leiders geen jacht moeten maken op top-prestaties en kampioenschappen. Die volgen natuurnoodwendig als rijpe vruchten van gestage training, van volgzzaamheid, van discipline, van wat voor de club over hebben, van gemeenschapszin en van team-geest.

Welnu jongens, in meer of mindere mate ligt al dit goede ook ten grondslag aan jullie eervol kampioenschap en daarom verheug ik me daarom oprecht.

Ga zonder pretenties op dit pad voort, dan kun je aan je sport nog veel genoeg beleven en ben je wellicht in je latere leven nog eens dankbaar voor de kans, die JVC jullie geboden heeft om je te vormen en te ontwikkelen op verschillend gebied en bij je zelf eigenschappen aan te kweken die in de grote mensenmaatschappij nog hoger genoteerd staan dan „juwelen van goals” en „knoerten, die het houtwerk rammeien!”

B. Roosenboom
Ere-voorzitter

Dit knipsel komt uit de JVC Jeugdflitsen van februari 1962.

COLUMN

Ubuntu*

"D'r zien gèn slechte JVC-ers, alleen mar goeie en iets minder goeie"

Als 1^e-elftal speler schreef ik onder het pseudoniem Pinda de wedstrijdverslagen, die in de wekelijkse Flits verschenen. Later als leider en vrijwilliger kreeg dit een vervolg in de wekelijkse column 'Pinda'. Net als de Pinda-column, verschenen er ook bijdragen van diverse andere columnisten met illustere namen als D'n IJsbeer, Luctor, Dry roasted Pinda without co enzovoorts. Er werd uitgekeken naar de columns; ze zorgden voor verbinding tussen de diverse teams en geledingen binnen de club.

De titel van deze JubileumPinda is een citaat van onze JVC-nestor Jan '*Het gouden hoofd*' Hermens.

Het citaat staat voor mij voor het verenigingsgevoel. In essentie is JVC Cuijk niet meer dan een verzameling sportievelingen die graag tegen een balletje trappen en gezamenlijk afspreken dat ze dat in verenigingsverband doen. Ze leggen daar wat geld voor bij elkaar en zorgen samen dat de club lekker draait. En ja, het is de kunst om met verschillende inzichten toch samen verder te gaan, net als in het echte leven, in plaats van 'dan maar een 1-mans voetbalclub te beginnen'.

Dat is toch de kunst van samenleven? De ledenvergadering van de club is het beslisorgaan, Vanuit de vereniging zijn er een paar mensen die het bestuur vormen en die samen met de andere vrijwilligers het leeuwendeel van het werk verzorgen voor al die andere leden. Niet voor 'ik' en hun eigen eer en glorie, maar voor 'ons' en 'wij'.

Het mooie van zo'n vereniging is dat iedereen die hierbij wil horen kan aansluiten. 'De goeien én de iets minder goeien'. Een vereniging waar ouders vol vertrouwen hun kinderen samen met hun vriendjes het zaterdagvoetbalgevoel laten beleven (in de nabije toekomst niet gescheiden door twee clubs omdat ouders daar een historische band hebben...?).

Elke voetballer kan zich bij JVC ontwikkelen als voetballer. Beiden hebben we bij JVC Cuijk het afgelopen jaar gezien. JVC-United liet zien dat onze vereniging uitblinkt in diversiteit (op niveau, afkomst, samenwerking, enzovoorts) en leverde wekelijks een uitdagend programma.

Met veel inzet van ons allemaal -en op de schouders van onze voorgangers- is JVC Cuijk 90 jaar geworden. Springlevend en 'De Club van ons allemaal'. Een jubileumjaar dat begint met een fantastisch jubileumprogramma en misschien eindigt met een bekroning van sportieve prestaties, van onder andere ons eerste elftal.

Pinda (Marco Janssen)

** 'Ubuntu' is een Zuid-Afrikaanse filosofie, die draait toewijding in het geven en nemen en delen in groepen. Het staat voor wat Pinda bedoelt met 'verenigingsgevoel': 'Ik ben omdat wij zijn'*

Damesvoetbal bij JVC Cuijk: te lang ten onrechte miskend

Dit jaar viert niet alleen de vereniging JVC Cuijk een jubileum (90 jaar), ook de vrouwenafdeling beleeft een bijzondere mijlpaal. Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat JVC Cuijk voor het eerst een damesvoetbalteam op de been bracht. Onder impuls van Mimi Straatman, die vond dat ook haar dochters de kans moesten krijgen om bij JVC Cuijk te voetballen. Een damesvoetbalteam was in die tijd nog niet vanzelfsprekend. Het leidde tot vaak meewarige reacties. "In het begin was vrouwenvoetbal een verspilling van het gras", zei nestor Jan Hermens in het jubileumboek, dat bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van JVC Cuijk is uitgebracht. Hij verwoordde daarmee een gevoel dat in die eerste jaren bij meer mannelijke leden van de voetbalclub leefde. Overigens erkende Jan Hermens in hetzelfde jubileumboek dat hij misschien toch wel wat "kortzichtig" was geweest. "De vrouwen zijn er, als het op voetballen aankomt, niet 100 maar 300 procent op vooruitgegaan." De voetbalvrouwen hebben hun plek binnen JVC Cuijk jarenlang moeten bevechten. Kenmerkend was deze

hartenkreet in 'De Flits', in het begin van de jaren tachtig:

"De dames staan letterlijk en figuurlijk op de 2^e plaats. Na vele weken aan het lijntje te zijn gehouden heeft de trainer het erbij neergelegd, dit zolang er voor deze dames (plm 40) geen fatsoenlijk trainingsmateriaal aanwezig is, zoals ballen. De dames staan altijd vooraan om JVC te helpen. Ze poetsen bekers en zelfs de ramen van de kantine. Ze helpen bij recepties en zijn altijd aanwezig om de boel eens op te vrolijken. Mogen we hiervoor dan ook iets terugverwachten? We hopen dat het bestuur inziet dat deze toestand niet langer houdbaar is. Hoe moet het verder...?"

Inmiddels wordt het vrouwenvoetbal binnen JVC Cuijk niet meer miskend. Integendeel. Vooral het meisjesvoetbal heeft in de afgelopen tien jaar, mede onder invloed van de sterke prestaties van de Leeuwinnen (het Nederlands vrouwenelftal), een enorme vlucht genomen. De lacherigheid van de eerste jaren heeft plaatsgemaakt voor bewondering en waardering. Bewondering voor de prestaties van de vrouwenteams, waardering voor de inzet van veel vrouwelijke leden voor onze vereniging.

Raad je Dol

In oktober 1981 werd een nieuwe rubriek geïntroduceerd in 'De Flits': Raad je Dol. Een prijsvraag waarbij je aan de hand van cryptische omschrijvingen moest proberen te raden welk prominent JVC-lid bedoeld was. Wie de juiste naam wist te raden maakte kans op een geldbedrag van 10 gulden (omgerekend naar nu: € 4,54).

Het initiatief voor Raad je Dol was afkomstig van een groep van enthousiaste leden van JVC Cuijk, die zichzelf de 'Commissie Anonymus' noemde. De groep kwam elke donderdagavond in de kantine van JVC Cuijk bijeen en



had daar zelfs een eigen tafel, de 'Stammtisch'. De respons op Raad je Dol was groot. Binnen een paar weken werden al tientallen, door René Theunissen gedrukte, namenbriefjes ingeleverd. Verreweg de meeste reacties kwamen op onderstaande beschrijving. De oudere JVC-leden weten waarschijnlijk nog wie hier werd bedoeld. Voor iedereen: de oplossing vind je op pagina 24 van deze Flits.

- hij is heel erg rechtlijnig;
- hij bromt een heel eind weg;
- hij staat nooit stil;
- Minus à plust;
- hij wil een wit voetje halen;
- hij maakt alle keepers nerveus.

Censuur in De Flits?

"In overleg met het bestuur heeft de redactie besloten geen artikelen te plaatsen met een pseudoniem als ondertekening, waarvan de echte naam niet bij de redactie bekend is.

Verder zullen geen artikelen worden geplaatst die kwetsend zijn voor personen binnen en buiten 'onze' vereniging.

De redactie is van mening dat alleen opbouwende kritiek van belang is voor onze vereniging en negatieve vuilspuiterij achterwege moet blijven."

Het was deze mededeling die 'De Flits' in het begin van de jaren tachtig wekenlang tot spannende lectuur maakten. Alle feitelijke informatie over programma's en uitslagen ten spijt, zal er zelden zo uitgekeken zijn naar het volgende nummer van de JVC Flitsen als in die tijd. Want wat een eenvoudige mededeling leek, ontspoorde in een heftige discussie: legde het bestuur de leden publicatiebeperkingen en daarmee censuur op? Kón dat wel, mócht dat wel en móest dat wel?

Aanleiding voor de redactionele mededeling was de toename van artikelen die onder een pseudoniem werden ingediend. Mephisto, Casanova, Kuukse Leek, Siem, Jambekken, D'n IJSbeer, Linke Jopie en Charlie Dipsaus en -iets later- Pinda. Het was een bonte verzameling van zelfgekozen namen, waarvan in veel gevallen niet bekend was wie erachter zat. Maar meer nog dan de pseudoniemen was het bestuur waarschijnlijk de toon en de inhoud van het geschrevene een doorn in het oog.

Met het uitvaardigen van nieuwe regels probeerde het bestuur de geest weer in de fles te krijgen. Dat lukte niet. Sterker, in de weken erna liepen al die genoemde columnistten te hoop tegen wat ze een 'dictaat' van het bestuur vonden. 'Censuur? Belachelijk', was de algemene opvatting. Het leidde ertoe dat er niet veel later gesprekken plaatsvonden tussen toenmalig redacteur Frits Gerards en een aantal vaste schrijvers. Het resultaat daarvan was dat de redactie werd uitgebreid en er zelfs een heus redactiestatuut kwam. Doorgeschoten democratie; het hoorde bij die tijd.

"De Flitsen hoort een platform te zijn van en voor gedachten, meningen, gebeurtenissen de leden van onze vereniging aangaande", schreef Mephisto (echte naam bij ons onbekend) in die dagen.

Of er een verband is valt moeilijk aan te tonen, maar feit is dat nog geen jaar later de heersende onvrede onder de leden tot uitbarsting kwam tijdens de jaarvergadering van 1982. De leden stuurden het bestuur naar huis en Jan Cruijssen, 31 jaar oud en speler van het eerste elftal, werd de nieuwe voorzitter. Het was het begin van een nieuw tijdperk. "Het was de sfeer van: 'en nu met zijn allen de schouders eronder'", zegt Jan Cruijssen in het jubileumboek van 2006. De rust keerde weer. Voor zover het ooit echt rustig kan zijn bij een vereniging van de omvang én met de ledenbetrokkenheid van JVC Cuijk.

Een clubheld: Moeke Kerstens

JVC Cuijk heeft in de loop van de afgelopen negentig jaar vele clubhelden gekend. Een van hen was zonder twijfel Moeke Kerstens. Zij waste tienallen jaren de shirts en later broeken en kousen van de JVC-teams. Elk weekeinde weer kreeg zij soms wel 30 leiders of aanvoerders aan de deur, om shirts op te halen of weer in te leveren. En steeds stelde zij aan hen die ene, terugkerende vraag *'waor ziede d'r enne van?'*

Moeke Kerstens was een echte JVC'er. Zeer betrokken bij alles wat er binnen de vereniging gebeurde, maar ook kritisch, als het moest. Regelmatig uitte zij, soms rechtstreeks dan weer via-via, haar ongenoegen over de discipline van de JVC-leden. Of beter gezegd: het gebrek er aan.

"Mag ik de spelers vriendelijk verzoeken hun voetbalspullen (shirts en broekjes) niet meer vol te plakken met tape en wat dies meer zij. Ik heb hierdoor al tot 2 maal toe een verstopte wasmachine gehad. Met dat spul van de shirts te halen gaat alles stuk. Shirts en dergelijke die nu nog in de was komen met tape beplakt gaan ongewassen terug in de tas. Dank voor uw medewerking, mevrouw Kerstens."

Geef elkaar niet de schuld!

Hoe actueel nog! Uit de JVC Jeugdflitsen, 1960:

"Dikwijls heb ik het meegemaakt dat, wanneer in een wedstrijd door de tegenpartij een goal werd gemaakt, een speler, die hier direct of indirect de schuld van was, door de anderen werd uitgekeven.

Dit is mijns inziens toch niet iets dat in een goede club thuishoort. Vooreerst omdat door zulke dingen de goede verhouding tussen de spelers onderling er niet beter wordt en ten tweede: de tegenpartij krijgt voldoende de gelegenheid om met een snelle aanval een volgend doelpunt te scoren. Zou dit nu niet kunnen veranderen? Naar mijn mening beslist wel, maar, en dit is zeker, dan moeten we daar allemaal aan meehelpen.

Een speler"

Punters (in eigen doel)

We hebben ze al genoemd, de 'Commissie Anonymus'. In het begin van de jaren 80 verantwoordelijk voor de wekelijkse prijsvraag Raad je Dol, maar ook bedenker van de rubriek 'punters'. Wekelijkse, korte en meestal humoristische opmerkingen over wat er op dat moment leefde binnen JVC Cuijk. En cryptisch vooral. Als je niet aan de 'Stammtisch' had gezeten waar de punters bedacht werden, dan was de kans groot dat je de helft niet begreep.

Wat te denken van:

* De 'berg' is failliet. Vermoedelijk reden: het huisorkest was te duur;

* D'n Broer heeft zijn ballen weer gevonden (fietsenrek)

* Eddy Treijtel (de kalende doelman van AZ, tegenstander van JVC tijdens de jubilumwedstrijd in 1981) draagt waarschijnlijk een kamerbreed tapijt van een bekend Kuuks Tapijthuis;

* Om elf uur gaat volgend jaar de JVC-kantine dicht. De nachttent Wilde Dijkse Kampen gaat dan open. Wie deze 'punters' nu nog begrijpt moet destijds tot de insiders hebben behoord...

Overigens viel niet elke 'punter' in goede aarde. Na een grappig bedoelde opmerking over het matig presterende tweede damesteam ("JVC-Girls 2 wordt ontbonden") reageerde Willy Broeren een week later venijnig:

"Misschien bedoeld als grap, maar bij velen toch in het verkeerde keelgat geschoten. Ik vraag me af waar men deze onzin vandaan haalt. Dat de meisjes nog steeds niet hebben gescoord en op de onderste plaats staan wil toch nog niet zeggen dat een elftal maar uit de strijd moet worden genomen? Als dit wel zo het geval is, dan zouden al veel teams ontbonden moeten zijn.

Waarom altijd zo negatief over de Girls 2 in de punters?"

De commissie nam zich de kritiek ter harte.

COLUMN

Een hoop gewauwel

Zoals anderen dromen van een carrière als profvoetballer, astronaut of advocaat, wilde ik als 10-jarige sportjournalist worden. En dus schreef ik al heel jong zelfverzonnen wedstrijdverslagjes in schriftjes en knipte ik stukken over sportwedstrijden uit de krant om ze in een plakboek te doen. Niet dat ik heel trots was op wat ik maakte; er is niets van bewaard gebleven.

Ik was een jaar of 17 toen ik een eigen rubriek in de JVC Flitsen kreeg. Of, beter gezegd, claimde. Want zo ging dat begin jaren 80. Het was de tijd van de grote antikernwapendemonstratie, stijgende werkloosheid en dalende huizenprijzen. Er was veel chagrijn in onze samenleving en iedereen en alles stond ter discussie. Bij JVC Cuijk was dat niet anders. Precies in die periode startte ik, laatstejaars HAVO-student, met de wekelijkse column 'Met jeugdige overmoed'. 'Overmoed'; achteraf had ik geen beter woord kunnen kiezen. Als ik nu, veertig jaar later, de columns van toen teruglees, begrijp ik wel waarom de

oudere leden en met name de bestuurders van JVC Cuijk een hekel hadden aan mijn schrijfsels. Soms waren ze scherp en to-the-point, maar al te vaak was het –met de kennis van nu– ook een hoop gewauwel. Pretentieus gewauwel, dat wel.

Beetje snel op de teentjes getrapt ook, want er hoefde maar iemand te reageren op mijn column en hup, een week later stond er een pittige reactie in de Flits. Meestal wel ruimschoots onderbouwd, valt me nu, anno 2021, op. En dat stemt mij toch ook wel weer tevreden... Heeft 'Met jeugdige overmoed' mij gebracht wat ik ervan hoopte? Uiteindelijk wel. De toenmalige redacteur van het zojuist gestarte Cuijks Weekblad, Ad Vaessen, belde mij al snel op met de vraag of ik niet wekelijks een aantal artikelen wilde maken voor zijn krant. Het was het begin van wat een journalistieke carrière van 16 jaar zou worden. Mijn droom om sportjournalist bij een van de grote landelijke kranten te worden is nooit in vervulling gegaan, maar of ik dat achteraf betreurt? Nee.

En o ja, waarom schreef ik de columns onder het pseudoniem 'De IJsbeer'? In die tijd was het de gewoonte elkaar bijnamen te geven. Schniebel, Joetem, Oot, Harry Nak, Houthakker – en ik werd omgedoopt tot 'De IJsbeer'. Waarom en door wie weet ik niet meer, maar het zal ongetwijfeld iets te maken hebben gehad met mijn afkeer van zonnebaden...

De IJsbeer (Erik Jansen)

Hartelijk dank!

We willen graag alle sponsors en vrijwilligers van harte bedanken voor hun ondersteuning.

Het is mede dankzij hen dat we met trots kunnen zeggen:

'JVC Cuijk, al 90 jaar de club van Cuijk'.

Heb jij het jubileumtenue al... *... en die unieke jubileumbal?*

JVC Cuijk heeft een uniek jubileumtenue laten maken. Een prachtig cadeau voor wie een bijzondere herinnering wil hebben én houden aan het 90-jarig bestaan van JVC Cuijk. Uiteraard kun je het ook gewoon dragen. Tijdens trainingen bijvoorbeeld of op andere sportieve momenten. Daarnaast is een jubileumbal gemaakt. Zowel het shirt als de bal zijn verkrijgbaar bij Marc Sport.



Mede dankzij de bijdragen van drie sponsors kunnen het tenue en de bal voor zeer aantrekkelijke prijzen worden aangeboden:

- Het jubileumshirt (in de maten 128 tot en met 3XL) kost € 27,50;
- Wil je een complete jubileumset (shirt, zwarte short en zwarte kousen), dan betaal je € 45,00. Voor een rugnummer op het shirt wordt een extra bijdrage gevraagd van € 3,95 en jouw naam op het shirt kost € 7,50 extra;
- De jubileumbal (370 gram en uitstekend geschikt voor jeugd tot 16 jaar) kost € 15,00.

Het jubileumtenue en de jubileumbal zijn is de gehele maand september nog te verkrijgen bij Marc Sport, Korte Molenstraat 16 in Cuijk.

Jubileumprogramma 90 jaar JVC Cuijk

JVC Cuijk viert september haar 90-jarig bestaan. Met een bont palet aan activiteiten, zowel voor de eigen leden als voor de gemeenschap van Cuijk. Ben jij er ook bij?

vrijdag 3 en zaterdag 4 september

VOETBALKAMP

voor alle jeugdleden van JVC Cuijk tot en met JO15.

zondag 5 september

OPEN CUIJKSE FIERLJEPKAMPIOENSCHAPPEN

waarbij een deel van de opbrengst naar ALS Nederland gaat.

zaterdag 11 september

LAND VAN CUIJK CUP

met de historische Kuukse Kup als inzert

vrijdag 17 september

FUIVEN EN BESTUIVEN

feest voor de Cuijkse 16-plussers.

zaterdag 18 september

JUBILEUMFEESTAVOND

voor alle vrijwilligers en seniorleden van JVC Cuijk. Ook oud- en niet-leden zijn welkom.

zondag 19 september

JUBILEUMRECEPTIE

van 12.00 tot 13.30 uur in café Taurus

MOLUKSE DAG

vanaf 14.00 uur in café Taurus

vrijdag 1 oktober

HET JVC CUIJK JUBILEUMDINER

JVC'ers koken voor JVC'ers

Voetbalkamp 3 en 4 september

... opladen voor nieuw voetbalseizoen

Op **vrijdag 3 en zaterdag 4 september** vindt op sportpark De Groenendijkse Kampen het voetbalkamp plaats voor de JVC-jeugleden tot en met JO15. De deelnemers overnachten in tenten op het sportpark.

Op vrijdagmiddag wordt gestart met het opbouwen van de tenten. Na het gezamenlijke eten, gesponsord door stichting 'JVC juist nu', ondernemen de deelnemers een GPS-tocht in de omgeving van Cuijk, gevolgd door een 'bonte avond'.

Op zaterdagochtend wordt eerst, nadat de slaap uit de ogen is gewreven, het tentenkamp afgebroken. Na het aansluitende ontbijt (zowel het ontbijt als de lunch zijn gesponsord door de drie grote supermarkten van Cuijk) wordt gestart met leuke voetbalspellen. De organisatie daarvan is in handen van BBFreestyle uit Amsterdam. Een freestyler geeft een demonstratie van zijn kunnen. Na zijn clinic mogen de deelnemers zelf hun voetbaltechnieken proberen te verbeteren.

In de middag mag de jeugd zich uitleven op de actieve spellen van Arts Recreatie. Daarnaast nemen ze alvast een voorproefje op het fierljepkampioenschap van een dag later.

Het voetbalkamp wordt rond 16.00 uur afgesloten.

"Hopelijk met leuke herinneringen aan het weekeinde en opgeladen voor een nieuw voetbalseizoen", aldus de organisatie.

Cuijkse fierljepkampioenschappen op 5 september

...deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar ALS

In samenwerking met JVC Cuijk organiseert de vriendengroep Oceans op **zondag 5 september** het Open Cuijkse Fierljepkampioenschap. Het kampioenschap begint om 11.00 uur en vindt plaats op het sportpark van JVC Cuijk.



Beste JVC'ers, doen jullie ook mee?

Stel een team van drie personen samen (mannen/vrouwen of gemixt) en schrijf je in! Het inschrijfgeld bedraagt € 24,00 per team. Je kunt inschrijven én betalen via het formulier op de website www.jvccuijk.nl. Nadat je op verzenden hebt geklikt kom je uit op de betaalpagina.

Deel opbrengst naar ALS

Een belangrijk deel van de opbrengst van het open Cuijkse Fierljepkampioenschap wordt gedoneerd aan de stichting ALS Nederland. Dat is geen toevallig gekozen goed doel.

Oceans -vernoemd naar de bekende filmreeks Ocean's 10/11/etc- is een hechte vriendengroep van (oud-)JVC'ers. Bij een van hen, Peter van Voorst, is een tijd geleden ALS geconstateerd. ALS is een ziekte waarbij jouw spieren een voor een uitvallen én waarvoor nog altijd geen geneesmiddel is gevonden. Gemiddeld leven patiënten met ALS, nadat de diagnose is vastgesteld, nog drie tot vijf jaar.

Ook Peter verzwakt zichtbaar. Zijn vrienden willen niet lijdzaam toekijken en hebben tal van activiteiten bedacht om Peter te ondersteunen én gelijktijdig de ziekte onder een bredere aandacht te brengen. Zo hebben ze meegedaan aan het tv-spelprogramma 5 tegen 5 en het gewonnen bedrag geschonken aan ALS. Ze hebben podcasts opgenomen waarin ze nog eenmaal vertellen over hun belevenissen met Peter. Ze hebben tijdens een vriendenweekeinde een privé-concert van Trijntje Oosterhuis geregeld.

En ze organiseren het open Cuijks fierljepkampioenschap, in de hoop en verwachting zo extra geld en aandacht te krijgen voor ALS.

Peter van Voorst als eregast



Uiteraard is Peter eregast tijdens het evenement. De nagenoeg onpasseerbare verdediger doorliep alle jeugdselecties van JVC Cuijk. Hij speelde enkele wedstrijden in het eerste elftal, maar de meeste tijd van zijn seniorenperiode bij JVC in het tweede.

Peter komt uit een echte JVC-familie. Zijn opa was betrokken bij de oprichting van JVC

Cuijk. Zijn vader was speler van het eerste elftal en jarenlang bestuurslid en lid van de technische commissie. En zijn broer Richard was de snelle linksbuiten in de kampioensteams van de jaren 90. Na afloop van het fierljepkampioenschap komen veel spelers met wie Peter heeft gevoetbald bijeen voor een reünie en een benefietwedstrijd. Nico van de Wal, een van de Oceans, over de reünie: "Als basis hebben we alle spelers en begeleiders van de jeugdteams, waarin Peter heeft gespeeld, uitgenodigd. Samen hebben we op en naast het veld veel mooie dingen beleefd. Onze oproep heeft voor veel enthousiaste reacties gezorgd. In een speciale app-groep worden al leuke foto's, verslagen en herinneringen van toen gedeeld. De voetbalhumor zit er nog in. Het is een benefiet maar ook een reünie en het wordt een middag/avond met een potje voetbal (het tempo zal wel wat lager liggen dan destijds...) veel gezelligheid en oude herinneringen. Voor Peter is het geweldig om zijn oude voetbalmaten nog eens te zien."

Trots op JVC Cuijk

Dat Peter reikhalzend uitzielt naar het evenement op 5 september blijkt uit zijn Facebook-posts: "Mijn ziekte ALS heeft onze vriendengroep dichter bij

elkaar gebracht. Samen huilen, lachen, steunen en liefhebben maakt mij trots om deze superkerels om me heen te hebben.

Ik ben erg trots dat wij voor het negentigjarig bestaan van JVC dit Open Cuijkse Fierljeperkampioenschap 2021 mogen organiseren. Bijna 100 jaar geleden zat mijn opa aan de "oprichtingstafel" van JVC '31. Nu na 90 jaar hebben wij als 3 generaties Van Voorst allemaal in het eerste mogen spelen. Super trots ben ik daar op! Het 100-jarig jubileum zal ik waarschijnlijk niet meemaken, dus ik hoop op een waanzinnig gezellige dag. En ik hoop dat er veel het water in springen."

Land van Cuijk Cup op 11 september

...een voetbalfeest voor iedereen

De JVC Zaterdagveteranen blazen de 'Kuukse Kup' nieuw leven in.

Het legendarische voetbaltoernooi, dat in de zeventiger en tachtiger jaren werd gehouden op de velden van JVC Cuijk, moet -als het aan de organisatoren ligt- een jaarlijks terugkerend voetbalfeest worden.

De eerste editie vindt in ieder geval plaats op **zaterdag 11 september**. Gekozen is voor een groot 7X7 voetbaltoernooi. Iedereen kan met een eigen team aan het toernooi deelnemen. Met de collega's van je werk, je vriendengroep, je straat, je voetbalmaatjes of welk verband dan ook. Van elk team moet een aantal spelers een binding hebben met het Land van Cuijk en/of JVC Cuijk. Er wordt weliswaar 7-tegen-7 gespeeld, maar het is verstandig om met 10 spelers in te schrijven. Voor bedrijven is er een speciaal arrangement met eigen bedrukte shirts, consumptiebonnen en iets lekkers uit de keuken.

Het toernooi wordt afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking.

Meer informatie is te vinden op de site van JVC Cuijk: <https://www.jvccuijk.nl>. Aanmelden en contact via landvancuijkcup@gmail.com



De familie Maselaman, de laatste winnaars van de echte Kuukse Kup, hebben de originele trofee beschikbaar gesteld voor de Land van Cuijk Cup.

Fuiven en Bestuiven op 17 september

... feest voor de Cuijkse 16-plussers

Met als thema 'Fuiven en bestuiven' organiseert JVC Cuijk op **vrijdag 17 september** een party voor de Cuijkse 16-plussers. Het enthousiaste ZA2-team van JVC Cuijk heeft het initiatief genomen voor dit feest. De uitnodigingen voor de party worden verspreid via de leiding van de teams. Dan hoor en lees je ook meer over de aanvangstijd en wat je op deze avond mag verwachten.

Om te stimuleren dat zoveel mogelijk JVC'ers komen en hun vrienden vragen om mee te gaan, worden winacties georganiseerd, waarbij consumptiebonnen voor het feest worden verloot.

De Fuiven en Bestuiven-party vindt plaats in de feesttent van café Taurus.

Ben of ken je een JVC'er en heb je zin in een leuk -

coronaproof- feestje, zorg dat je erbij bent. Volg ook de sociale media. Mis het niet!

Jubileumfeestavond op 18 september

...met heerlijke barbecue voor vrijwilligers

Op **zaterdag 18 september** organiseert JVC Cuijk een jubileumfeestavond bij café Taurus in Cuijk. Alle leden, oud-leden, maar ook niet-leden zijn die avond van harte welkom. De feestavond start om 20.30 uur. De toegang is gratis.

Leuk details: de spelers van het eerste elftal staan die avond, aangevuld met een aantal vrijwilligers, achter de bar.

Vrijwilligersbarbecue

Voorafgaand aan de feestavond verzorgt JVC Cuijk een barbecue voor alle vrijwilligers JVC Cuijk én hun partners

De BBQ start om 18.30 uur.

Wij hopen op de aanwezigheid van vele vrijwilligers en hun partners. Het verzoek is wel om je uiterlijk 1 september 2021 op te geven

via vrijwilligers@jvccuijk.nl

Frans Stoots Trofee

Tijdens de feestavond wordt ook de Frans Stoots Trofee uitgereikt. Frans was jarenlang een betrokken vrijwilliger (onder meer jeugdleider, jeugdvoorzitter, penningmeester en voorzitter van het hoofdbestuur) bij JVC Cuijk. Ter zijner nagedachtenis wordt elk jaar een vrijwilliger van JVC Cuijk in het zonnetje gezet. Hij of zij ontvangt de Frans Stoots Trofee. Weet jij een goede kandidaat? Stuur een mail naar

vrijwilligers@jvccuijk.nl

Jubileumreceptie op 19 september

... kom de club feliciteren!

Ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan houdt het bestuur van JVC Cuijk een receptie op **zondag 19 september**, voorafgaande aan de Molukse Dag.

De receptie vindt plaats in café Taurus (Grotestraat 58, Cuijk) en duurt van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Het bestuur van JVC Cuijk nodigt jou van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

JVC Cuijk en de Molukse gemeenschap

... al 60 jaar met elkaar verbonden

JVC Cuijk en de Molukse gemeenschap hebben altijd een bijzondere band gehad. Veel Molukse jongens en later meisjes hebben bij JVC Cuijk gevoetbald of hebben zich op een andere manier verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging.

Over hoe de Molukse gemeenschap dat zelf heeft ervaren schreef een Molukse JVC'er onderstaande column.

COLUMN

'Sport verbreedert én verbindt'

Vanaf de aankomst in Nederland in 1951, vanuit Indonesië, werden Molukkers geïsoleerd gehuisvest in voormalige concentratiekampen of leegstaande kazernes. De eerste Molukkers kwamen zich in Cuijk vestigen vanaf 1961, vanuit de verschillende kampen in Noord-Limburg en Oost-Brabant.

Vanaf dat moment moesten zij een weg vinden in de Nederlandse samenleving en hield de zorg van de Nederlandse overheid op.



Een JVC-jeugdteam uit 1969, met drie Molukse spelers

Naast scholing en arbeid was de vrijetijdsbeleving ook belangrijk. Er werd kennisgemaakt met sportverenigingen en veel Molukse jeugd meldde zich aan bij voetbalvereniging JVC.

De club JVC werd geconfronteerd met een bevolkingsgroep uit een andere cultuur met de daarbij behorende mentaliteit én temperament, binnen en buiten het veld. Voor de club betekende dit een grote cultuuromslag en dat ging niet zonder slag of stoot. Van beide kanten was het een 'geven-en-nemen'. De Molukse voetballers voelden zich over het algemeen genomen gesteund door de club. Mede daardoor hebben zij zich goed kunnen ontwikkelen op sportief en maatschappelijk gebied. Op sportief gebied leverde dit door de jaren heen een aantal selectiespelers op. Zelfs tot in het betaald voetbal in het buitenland. Er zijn in alle geledingen van de club Molukkers te vinden. Van (bege)leiders, trainers, scheidsrechters, stewards tot vrijwilligers in de kantine en het wedstrijd-secretariaat. Vrijwilligers in het veld én buiten het veld.

De samenwerking met het bestuur van JVC was goed. Door deze samenwerking was het mogelijk geweest om verschillende grote Molukse toernooien te organiseren, tussen eind jaren 60 en begin jaren 80.

Zo'n 24 Molukse teams uit héél Nederland kwamen zich hier in Cuijk melden voor een toernooi. Na de poulewedstrijden volgden de kruisfinales en uiteindelijk de finale. De Cuijkse Molukkers deden zelf ook mee aan toernooien elders. Zo heeft een team uit Cuijk de eerste Soumoukilbeker gewonnen in Tiel, nadat zij het team van Simon Tahamata hadden uitgeschakeld. Met dank aan spelers van JVC. JVC stelde bij de toernooien in Cuijk niet alleen de accommodatie beschikbaar maar ook de scheidsrechters. De Molukkers zorgden voor de lunches en warme maaltijden.

Er wordt door de tweede generatie Cuijkse Molukkers nog steeds met weemoed gesproken over deze periode.

De sportverenigingen in het algemeen en JVC Cuijk in het bijzonder hebben in veel opzichten een positieve bijdrage geleverd aan de Molukse jongeren bij het vinden van hun weg in de maatschappij.

Na 60 jaar Molukkers in Cuijk (70 jaar in Nederland) kijken nog steeds veel Molukse oud-JVC-ers naar de

prestaties van hun kinderen en kleinkinderen op het veld.

Wij feliciteren JVC Cuijk met het 90-jarig jubileum en wensen de club heel veel goeds toe voor de toekomst.

Molukse JVC-er

Molukse Dag op 19 september

Als dank voor wat JVC Cuijk voor hen heeft betekend organiseert de Molukse gemeenschap in Cuijk op ***zondag 19 september*** een Molukse Dag.

Het programma voor die dag is nog niet helemaal rond, maar er komt zeker een modeshow, uitgevoerd door Molukse ouderen. Zij worden begeleid door de tifa-groep onder leiding van Onni Letemahulu. Daarnaast is er een vierde-generatie Molukker aanwezig, die een toelichting komt geven op een door hem gestart project. Hij zamelt geld in voor het bouwen en onderhouden van een ziekenhuis/polikliniek op het eiland in de Molukken (Tanimbar) waar zijn overgrootvader zijn roots heeft.

Er is ook nog andere muzikale intermezzo én natuurlijk is er saté en Indisch eten te verkrijgen.

De Molukse dag vindt plaats op zondag 19 september in de tent achter café Taurus in Cuijk. Aanvang om 13.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Jubileumdiner op 1 oktober

... JVC'ers koken voor JVC'ers

De afsluiter van de jubileummaand september wordt het JVC Cuijk jubileumdiner dat op ***vrijdag 1 oktober*** wordt gehouden. Een kookclub van enthousiaste culinaire JVC-ers bereidt, in samenwerking met De Leijgraaf uit Cuijk en onder begeleiding van Peter en Anita de L'Ange van voorheen Carpe Diem en nu Schalkse Vlaming, een heerlijk walking diner voor maximaal 90 personen. Tijdens dit walking diner, met live (achtergrond-)muziek, is er uiteraard ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar bij te praten en terug te blikken op 90 jaar JVC Cuijk.

Dit speciale JVC Cuijk diner wordt geserveerd op de locatie van ROC De Leijgraaf (Jan van Cuijkstraat 52 in Cuijk). Inloop vanaf 18.00 uur, het diner begint om 19.00 uur en eindigt rond 23.00 uur. De kosten (exclusief drank) bedragen € 45 per persoon én,



geïnspireerd door ons jubileumjaar, € 90 per paar. Je kunt je aanmelden voor deze speciale avond via info@jvccuijk.nl. Het aantal deelnemers is beperkt tot 90. Om te voorkomen dat mensen teleurgesteld moeten worden bieden wij je de gelegenheid om je aan te melden, samen met de JVC-ers met wie je hebt samengewerkt of hebt samengespeeld. Op deze manier bieden we ook groepen de kans om deel te nemen. Als je je wilt inschrijven vragen we je de volgende gegevens door te geven:

- Naam van de contactpersoon.
- Telefoon.
- Email adres.
- Namen van de mensen die je ook aanmeldt.
- Eventuele dieetwensen.

Het uitgangspunt is een walking diner. Er zullen ook voldoende zitplaatsen zijn voor de mensen die daaraan behoefte hebben. Wil je het aangeven als je daarvan gebruik wilt maken?

Betaling dient vooraf plaats te vinden. Pas na betaling is de inschrijving definitief. Het bankrekeningnummer van JVC Cuijk is: NL60RABO0110511948. Wil je niet vergeten bij de betaling te vermelden: jubileumdiner en naam contactpersoon.

Namens de commissie van het jubileumdiner

Peter Pluk, Guido van Oorschot, Hans Toussaint, Maurits de Boer, Sjaak Wellesen, Marlous van Megen.

Duurzaam op weg naar de 100!

...steun Stichting Support het 90-jarige JVC Cuijk

JVC Cuijk gaat dit jubileumjaar investeren in het verduurzamen van haar accommodatie.

Zo worden onder meer LED-verlichting en extra isolatie aangebracht en een warmte-terugwininstallatie en een zonneboiler geplaatst.

Duurzaamheidsmaatregelen vragen om extra geld. Daarom is de *Stichting support het 90 jarige JVC Cuijk* opgericht. De Belastingdienst heeft de stichting erkend als een steunstichting, met twee belangrijke voorwaarden: alleen in een jubileumjaar (voor JVC Cuijk is dat 2021) mag geld worden ingezameld én het geld moet worden besteed aan de verduurzaming van de accommodatie.

Daar staan aantrekkelijke belastingvoordelen tegenover. Zo is de eenmalige schenking fiscaal aftrekbaar. Ingewikkeld is dat niet: de Belastingdienst heeft voldoende aan een bankafschrift met de betaling aan de steunstichting.

JVC Cuijk gaat duurzaam op weg naar het eeuwfeest.

Help jij ook mee? Elk bedrag is welkom.

Oplossing Raad je Dol

De oplossing van de Raad je Dol van november 1981 (pagina 7): **Marinus Radt**.

Voor wie de aanwijzingen niet begreep werden ze een week later uitgelegd. Marinus was de vaste lijnentrekker van JVC Cuijk (vandaar: 'rechtlijnig' en 'wit voetje'), werd ook wel 'Minus' genoemd, voetbalde tot op hoge leeftijd mee in de lagere elftallen van JVC Cuijk en heeft jarenlang, samen met zijn vrouw, heel veel vrijwilligerswerk voor de vereniging gedaan.



Jeuqđ Flitsen

Verscĳt eens per maand
3e Jaargang

VAN DE R.K.S.V. J.V.C.

20 STE/DE JAA
NUMMER 35
1983 / 1984



KWALITEITSARTIKELN
VOOR UW SALARIS BIJ
DA DRUGISTERIJ
COLARIS
Grootestraat 44, CUYK

CAMP Corsetten
WETIG GED. en
Herengordels

Adriaans
Katwijkseweg 10 — Cuyk

VOOR UW
REESTEN EN
PARTIJEN IS
UW ADRES

Slijterij Lamers

Smeitewat 21a — Telefoon 462

Bongartz Cuyk
Molenstraat 64

Quick voetbalschoenen van f 13.95 tot f 31.95
Omek trainingschoenen f 19.90
basketbal- en gymchoenen
voetbalbroeken en -kousen
enkele-, knie- en schenbeschermers
Quick voetbalveters
voetballen en volleyballen

Tevens repareren wij zelf

AUSTIN se77



Cr



de voetbalvereniging Jan van Cuijck



HERINNERT
U ZICH
DEZE NOG?

FLITSEN



FLITSCHEN



Weekblad van de voetbalvereniging

Weekblad VOETBALVERENIGING

