

Jan Hermens 75 jaar lid van JVC Cuijk.

Jan, helaas kan ik niet bij de huldiging van jouw unieke 75-jarig jubileum aanwezig zijn, omdat ik in het buitenland ben. Toch wil ik graag, via onze voorzitter, het woord tot je richten.

Recentelijk heeft er in de presentatiegids van JVC Cuijk een interview met je gestaan over jouw geschiedenis bij JVC Cuijk. Tijdens dit interview, dat ook aan de basis lag van het recentelijke krantenartikel, werd vooral duidelijk wat jij gedurende je 75-jarig lidmaatschap voor een betekenis hebt gehad voor de voetballerij in deze regio en in het bijzonder voor JVC Cuijk en JVC '31.

Omdat je (om met de woorden van je zoon Michel te spreken) al genoeg veren in je spreekwoordelijke derriere hebt gehad wil ik niet in herhaling vallen, maar vanuit herkenbare Jan Hermens uitspraken en mijn ervaringen mijn verhaal doen.

Als 14 jarige kwam ik bij je zoon Michel in het team. Daar maakten we kennis. Jij ontmoette daar als vader van Michel ook mijn vader die toen jeugdbestuurslid was. Stiekem stond je niet alleen als vader langs de kant, maar ook pikte ik je deskundige voetbalaanwijzingen op. Later, toen ik in de B1 terecht kwam, haalde jij me met regelmaat bij het team dat later Brabants kampioen zou worden. Tegelijkertijd kwamen we samen als trainer en coach bij JVC CI terecht. Ik verzorgde de veldtrainingen en jij coachte op de zaterdagen. Je overlaadde met als 16-jarige beginnende trainer met oefenstof en tips. Ook was je mijn trainer van de A1. Dit elftal speelde op het hoogst mogelijke niveau in de hoofdklasse tegen PSV, Helmond sport enzovoort. Je liet ons met veel lef spelen en was altijd bezig met verzorgd voetbal. Je sprak vertrouwen in ons uit en de zin: "die jongens eten ook gewoon brood" hoorden we meerdere keren als we richting de grote clubs moesten.

Bij een blessure of een flinke tackle die tot een blessurebehandeling op het veld leidde, liet je je ook met regelmaat ontvallen: Pijn,pijn,kiendjes door de neus kriegen dat doet pijn.

Als charismatische trainer met veel ervaring kon je heel overtuigend zijn richting spelers. Begeleidingsstaf en spelersgroep liepen met je weg en namen blind jouw tactische aanwijzingen over en dit maakte dat je met een hecht team werkte. Ook de sfeer om de wedstrijden heen en de sfeer na de wedstrijden maakten dat er samen met de staf en ouders met regelmaat bij Jan thuis nog een borrel genomen werd.

Het Multatuli citaat 'ik heb uw vader nog gekend' komt tijdens onze ontmoetingen regelmatig uit jouw mond.

Bij JVC '31 heb je ook nog het eerste elftal onder je hoede gehad. Veel jonge spelers debuteerden onder jouw leiding. Een Jan Hermens citaat: als je goed genoeg bent, ben je ook oud genoeg.

Toen 'Jan uut Kuuk' naar Overloon verhuisde bleef je trouw de wedstrijden van het eerste elftal bezoeken. Als ik je vroeg hoe het er mee was klonk het steevast: goed,ik mag alles wer van d'n dokter, behalve d'n buurvrouw.

Of: op 't liegbankske zeggen ze: Jan d'r zien beter gegoan

Bij de thuiswedstrijden van JVC Cuijk sta je aan d'n overkant tussen de echte voetbalkenners. Als je er tussen die mannen een voetbalwijsheid uitgooit klinkt het meteen daarna ook relativerend en met een vleugje cynisme; 'Mar ik heb d'r nie zoveel verstand van.

Jan is een echte JVC-ambassadeur. In alle interviews vertelt hij met trots over zijn voetbalverleden en zijn club. Gepassioneerd vertelt hij over de beginjaren van JVC '31. In de eerder genoemde presentatiegids, maar onder andere ook in Futuricia, het personeelsblad van Nutricia, spreekt hij met trots over onze club.

De afgelopen turbulente jaren ben je JVC Cuijk blijven steunen en met jouw humor verbindende kracht en voetbalkennis ben je een graag geziene JVC-er.
Je draagt ongelooflijk veel JVC-historie met je mee en die mag niet verloren gaan. Een JVC-museum met alles wat jij verzameld hebt zou op zijn plaats zijn.

Ik wil je feliciteren met je unieke '75-jaar JVC Cuijk jubileum' en afsluiten met naar mijn idee de mooiste quote uit de mond van Jan Hermens:

D'r zien gen slechte JVC-ers.

D'r zien alleen goeie JVC-ers en iets minder goeie JVC-ers